

Ter informatie aan alle medewerkers van EDWARD II

Amsterdam, 17 mei 1987

Aan de acteurs (m) van EDWARD II

De repetities beginnen maandag 31 augustus om 12.00 uur in de grote balletstudio. Een week na de première van "Boom uit de Tropen".

Liever zou ik direct na de vakantie met de repetities zijn begonnen, onder het motto alle tijd is meegenomen, Bij nader inzien lijken mij dubbele repetities voor "Mishima" en voor "Marlowe" geen aantrekkelijk vooruitzicht, daarbij zijn mijn ideeën over "Edward" nog niet tot definitieve opvattingen uitgewerkt, dientengevolge is de vertaling nog niet klaar en moeten het decor en de aankleding nog aan het stadium van de onbegrensde mogelijkheden ontsnappen. Dit alles zou een onduidelijke start tot gevolg hebben en daar voel ik niets voor en jullie waarschijnlijk evenmin.

Ik stel voor dat wij elkaar maandag 31 augustus aan een uitgebreide lunch ontmoeten en ideeën en gedachten uitwisselen over "Edward II" van Christopher Marlowe, een komedie over "je zin krijgen", gebed in een heroïsche ondergang uit liefde.

Mocht je voor die tijd je gedachten over het stuk willen laten gaan, weet dan dat Janine, Paul en ik, dat wij ons bij elke bespreking laten inspireren door de merkwaardige combinatie van lieflijkheid en wreedheid in de taferelen van Indiase en Perzische miniaturen uit de 16e en 17e eeuw (zie hiervoor onder andere galerie Suraya in de Reestraat); dat de schilder Francesco Clemente die miniaturen op een moderne manier interpreteert; dat ik de stoere en strijdbare maanlijkheid van Marlowe's karakters graag op een ontwapenende manier gespeeld zie worden; dat ik soms aan tutu's en klassieke balletles denk, maar ook aan de elegantie van de amazone, dat er slechts een paar vaste rollen zijn; dat er veel ensemblespel zal zijn; en dat ik van de Unvervrorenheit -dat er gezegd wordt wat er bedoeld wordt- in dit stuk en dat van Mishima erg vrolijk word.

Dit ter algemene informatie. Ongetwijfeld zal ook hier de wet zich doen gelden dat het anders zal worden dan er aanvankelijk over gedacht werd.

Ik wens jullie een heel prettige vakantie.

Jan Ritsema